

”Dessutom tycker jag om ohämmat sex och Abba”

Skandalernas konung, tjejernas favorit, Hollywoodstjärna och ståuppkomiker. Nu kommer Russell Brands hyllade självbiografi *Min Booky Wook – ett liv med sex, droger och stand up* på svenska.

-Jag är så lycklig över att *Min Booky Wook* släpps i Sverige eftersom hela boken är inspirerad av August Strindbergs författarskap. Särskilt *Fröken Julie*. Dessutom tycker jag om ohämmat sex och Abba, säger Russell Brand.

Idag är Russell Brand gift med sångerskan Katy Perry, spelar in storbudgetfilmer i Hollywood med Tom Cruise och turnerar världen över som ståuppkomiker. Men vägen dit har varit lång och krokig. Russell hade en stökig uppväxt som skilsmässobarn, blev utkastad från i stort sett varenda skola han gått på – från fina internatskolor till scenskolan. Han började tidigt experimentera med droger och var heroinist i fyra år. Dessutom var han alkoholist och sexmissbrukare.

I *Min Booky Wook* berättar han själv den mustiga, promiskuösa, hysteriskt roliga och smärtsamt uppriktiga historien om sin berg- och dalbaneres mot berömmelsen. Vi får lära känna en pojke som aldrig riktigt känner hur han passar in, som växer upp till en ung man som dras in i en destruktiv nedåtgående spiral av alkohol, droger och sex. Till sist inser han att hans beteende skadar karriären och låter sig övertalas att söka hjälp. Russell skrivs in på behandlingshem, först för drogmissbrukare och sedan på behandlingshem för sexmissbrukare där han ombeds att skriva en lista på de kvinnor han gjort illa på grund sitt beteende. ”Det är som att be Saddam Hussein försöka peka ut enskilda kurder”, skriver Brand i *Min Booky Wook*.

Den här självbiografin, skriven av en man som verkligen har språkets gåva, är en internationell bästsäljare och har hyllats av kritiker och läsare runt om i världen.

***Min Booky Wook - ett liv med sex droger och stand up*
släpps den 25 november**

**För mer information kontakta Helen Ljungmark på
Basil:**

Tel: 070-621 47 23

E-post: helen@basil.se

