

Vad händer efter “och sedan levde de lyckliga i alla sina dagar”?

Sarah Sargeant är tillbaka!

Och hon har äntligen hittat den rätte. Den perfekta pojkvännen. Dessutom ska hon åka till Hollywood för att spela in en film. Livet leker. Men säg den lycka som varar. För Sarah vore inte Sarah om hon inte lyckades strula till det riktigt ordentligt.

Inte helt perfekt är den efterlängtaade uppföljaren till Lucy-Anne Holmes debutroman *50 sätt att träffa den rätte*.



Lucy-Anne Holmes debutroman *50 sätt att träffa den rätte* har fått översvallande recensioner och släpps i pocket av Pocketförlaget lagom till Alla hjärtans dag. *Inte helt perfekt* är den direkta uppföljaren och tar alltså vid där *50 sätt* slutar. Pocketförlagets satsning i kombination med alla de fantastiska recensionerna bådär gott för försäljningen. Boken kommer även att uppmärksammas i månadsmagasin och dessutom verkar det som om att Lucy-Anne kommer till Sverige för lanseringen. Jag är beredd att sätta min tumme på att hon kommer att charma skjortan av alla hon träffar – hon är verkligen helt underbar, lite som en kvinnlig Hugh Grant. *Inte helt perfekt* är den perfekta romantiska komedin.



“Den här boken fick oss att skrika av skratt från sidan ett tack vare Holmes komiska beskrivningar. Om du älskade Bridget Jones kommer du att älska Sarah Sargeant också.” Betyg 5/5 – **Ladies First**



“Underbart rolig och brutalt ärlig.” – **Woman's Own**



“Vinterkvällar är perfekta för att för att fastna i en bra bok, så släng dig ner i soffan med *Inte helt perfekt* av Lucy-Anne Holmes. Den här fantastiskt roliga boken om en kvinnas försök att vara lycklig i alla sina dagar finns ute nu” – **Glamour**

FAKTA

Titel: Inte helt perfekt
Författare: Lucy-Anne Holmes
Översättning: Helen Ljungmark
Utgivning: april 2011
Antal sidor: ca 400
Bindning: Flexicover
ISBN: 978-91-978787-7-7